

U verblijft in de volgende accommodaties:

Neve Shalom

18-19 november 2020 (1 nacht)

Kibbutz Beit Alpha, country lodging

19-21 november 2020 (2 nachten)

Hotel 7 Arches Jerusalem

21-26 november 2020 (5 nachten)

Reissom per persoon

€ 1925

éénpersoonskamer toeslag € 410 (dit is zeer beperkt mogelijk; advies om een kamer te willen delen)

Groeps grootte

minimaal 37 personen en maximaal 48 (één touringcar).

Bij de reissom is **inbegrepen**:

- El Al vlucht inclusief 1 koffer van 23 kg ruimbagage en 8 kg handbagage
- Rondreis op basis van halfpension (ontbijt en diner)
- Alle entree gelden
- Fooien voor de gids en chauffeur
- Begeleiding door een gediplomeerde Nederlands sprekende gids
- Pastorale begeleiding door de pastores Eugène Jongerden en Dea Broersen
- St. Petrus vis lunch aan het meer van Tiberias.

Niet inbegrepen

- Reis- en annuleringsverzekering
- Overige lunches, drankjes en andere persoonlijke uitgaven.



Berg der Zaligsprekingen, meer van Tiberias

Reisdocumenten

Paspoort dat nog minimaal 6 maanden na het einde van de reis geldig is.

Aanmelden voor 15 juni 2020

Graag het aanmeldingsformulier, en een kopie van uw paspoort zo spoedig mogelijk bij voorkeur per email zenden aan: groepsreizen@oppenheim.nl of per post: Oppenheim Travel, Nijenburg 2H, 1081 GG Amsterdam.

Het voorgaande programma schetst de grote lijnen. Mogelijk heeft u nog een vraag die wij direct kunnen beantwoorden en daarvoor kunt u ons natuurlijk altijd bellen of e-mailen.

Maar ook organiseren wij op maandag **6 april 2020** een informatie bijeenkomst over deze reis om alle details, vragen en aandachtspunten met elkaar te bespreken. Deze start om 20.30 uur in De Goede Herderkerk, van Boshuizenstraat 422 in Amsterdam-Buitenveldert. (Inloop met koffie om 20.00 uur) U bent hartelijk welkom!

Gaat u met ons mee naar Israël?

Met vriendelijke groet,

Pastoor Eugène Jongerden
06 – 51 26 5724

ejongerden68@hotmail.com

Pastor Dea Broersen
06 – 25 02 1417
dea.broersen@gmail.com

Reisbureau Oppenheim Travel
020 – 404 2040
groepsreizen@oppenheim.nl

Oppenheim Travel is al meer dan 45 jaar actief als organisator van reizen naar Israël en Jordanië. Wij zijn aangesloten bij de ANVR en zijn lid van het Garantie fonds en het Calamiteitenfonds.

Pelgrimsreis Amstelland

18 - 26 november 2020



Een bijzondere reis om samen het Heilig Land te ervaren en te wandelen in de voetstappen van Jezus!

Een pelgrimsreis naar Israël is met geen andere bedevaart te vergelijken. Het bijzondere land, de eeuwenoude cultuur, de historie van zovele eeuwen... maar ook vooral voor ons christenen, als mensen van de weg, is het een unieke ervaring om ook letterlijk te gaan waar Jezus is gegaan. De verhalen die we in de Bijbel lezen, worden nog meer werkelijkheid in hun natuurlijke context.

We willen deze reis maken met parochianen van RK Amstelland, waar vijf verschillende locaties een weg proberen te vinden in samenwerking en noodzakelijke clustering. Dat de ster van David ons daarbij mag inspireren, en ter bemoediging in ons hart zal meereizen als we weer naar huis gaan.

PROGRAMMA

Woensdag 18 november 2020 *vertrek naar Israël*

Vlucht met El Al (LY338), de Israëlsche luchtvaartmaatschappij naar het Heilig Land. Het vliegtuig vertrekt om 11.35 uur en de verwachte aankomst op Ben Gurion bij Tel Aviv is 17.00 uur.

Bij aankomst in Tel Aviv wordt u opgewacht en naar Neve Shalom gebracht voor de overnachting.

Donderdag 19 november 2020 *Caesarea, Haifa, Nazareth*

In de ochtend staat een tour op het programma door Neve Shalom, het enige dorpje in Israël waar Joden en Arabieren samen leven. Daarna rijden we langs de kust naar Caesarea, eens de hoofdstad van Judea en vernoemd naar Augustus Caesar. U ziet daar het beroemde aquaduct van



Aqueduct Caesarea

Caesarea en u brengt een bezoek aan het amfitheater. We vervolgen onze weg naar Haifa; vanaf de Carmelberg ziet u de Bahai tuinen, en daarna door naar Nazareth waar we de Basiliek van de Annunciatie bezoeken. In de basiliek hebben wij onze viering. We overnachten in kibbutz Beit Alpha.

Vrijdag 20 november 2020
Berg der Zaligsprekingen, Capernaum, Tabgha, Golan hoogten

Een prachtige ochtend om een boottocht te maken over het meer van Tiberias, dat eigenlijk niet zo veel is veranderd en nog de oorspronkelijke sfeer ademt van de vissers uit de tijd van Jezus. Na de boottocht brengen we een bezoek aan een oude houten boot van 2000 jaar die in het meer gevonden is, zodat u zich een beeld kunt vormen hoe het er eens uit heeft gezien. We vervolgen onze weg naar de Berg der Zaligsprekingen, van waaruit u een prachtig uitzicht heeft over het meer, en we bezoeken Capernaum, waar Jezus in de synagoge onderwees. Daarna gaan we naar Tabgha om hier het prachtige mozaïek van de vissen en de broden te zien. En we gaan omhoog, om de Golan Hoogten te bezoeken, en dan zult u kunnen begrijpen waarom dit gebied voor de veiligheid van de staat Israël van strategisch belang is. We gaan op zoek naar de levensader voor Israël; de bron van de rivier de Jordaan, die bij Banias ontspringt. Overnachting weer in de kibbutz.

Zaterdag (shabbat) 21 november 2020
Beth Shean, Jericho, Qasr el Yahoud, Jerusaleem

Vandaag verlaten wij het noorden en even ten zuiden van het Meer van Tiberias bezoeken wij de Romeinse stad Beth Shean. De straten van weleer zijn nog heel goed te onderscheiden! We bekijken de mooie mozaïeken en gaan we ook naar het enorme amfitheater. Dan rijden we langs de Jordaan en komen uit bij Jericho, de oudste stad ter wereld! We gaan met de kabelbaan omhoog naar de Berg der Verzoeking, de berg waar de duivel Christus in verzoeking bracht. We vervolgen onze weg naar Qasr El Yahoud, dit is de doopplaats waar Johannes de Doper Christus zou hebben gedoopt. Vervolgens gaan wij op naar Jerusaleem en u zult nu begrijpen waarom wij zeggen "op", want Jerusaleem ligt in de bergen op 800 meter hoogte. Vanaf Mount Scopus zien we Jerusaleem al liggen.

Zondag 22 november 2020
Jerusaleem
Olijfborg, Klaagmuur, via Dolorosa

Vandaag bezoeken we de oude stad van Jerusaleem. We beginnen bij de Olijfborg van waar u een prachtig uitzicht heeft over Jerusaleem, dan lopen we naar beneden om bij de Hof van Getsemane te komen. We zien ook de kleine kapel van de Dominus Flevit (in de vorm van een traan) en de kerk van de Hemelvaart. We lopen verder naar beneden door het Kidron dal en gaan de oude stad binnen door één van haar vele poorten. We brengen een bezoek aan de Klaagmuur en zien de Tempelberg liggen, wandelen door de joodse wijk naar de Anna kerk om het bad van Batsabah te zien, en daarna lopen we de beroemde "via Dolorosa". De originele kruisweg die eindigt bij de

Heilige Grafkerk, de eeuwenoude kerk waar wij een viering hebben. De overnachting is in ons hotel in Jerusaleem.

Maandag 23 november 2020
Jerusaleem: Mount Zion en Bethlehem

We rijden naar Mount Zion en bezoeken de Zaal van het Laatste Avondmaal en de tombe van Koning David. Daarna brengen we een bezoek aan de Dormitio abdij die net buiten de muur ligt. Vervolgens gaan we naar Bethlehem, waar we een bezoek brengen aan de Geboortekerk en de Geboortegrot die zich in de kerk bevindt. Rondom Bethlehem zien we de velden van Efratha. Terug naar Jerusaleem waar we overnachten in ons hotel.

Dinsdag 24 november 2020
Nieuw Jerusaleem, Yad Vashem en Ein Kerem

Op weg naar Yad Vashem, het Holocaust museum, maken we een korte stop bij de Knesset, het Israëliësche parlement en zien de manshoge menora, symbool voor Israël. Wandel in Yad Vashem in de Avenue van de Rechvaardigen en bezoek het kinder-paviljoen en het museum. Tenslotte gaan we naar Ein Kerem, de geboorteplaats van Johannes de Doper. In Ein Kerem hebben we onze laatste viering in het Heilig Land. We overnachten in hetzelfde hotel in Jerusaleem.

Woensdag 25 november 2020
Dode Zee en Massada

Al vroeg vertrekken we naar het laagste punt op aarde op land; de Dode zee op 400 meter beneden zeeniveau. Een bijzondere ervaring! We bezoeken eerst per kabelbaan Massada, het laatste bolwerk van joods verzet voordat het land definitief in handen viel van de Romeinen (73

na Christus). Vanaf Massada heeft u een schitterend uitzicht over de Dode Zee en ziet u Jordanië aan de andere kant liggen. Koning Herodes had hier één van zijn vele paleizen. Wanneer we weer beneden zijn kunt u zelf het drijven in de Dode Zee ervaren, dus neemt u uw badkleding mee. Terug naar ons hotel voor de laatste overnachting in Jerusaleem.

Donderdag 26 november 2020
terugreis naar Amsterdam

Transfer naar de luchthaven, de transfer vanaf Jerusaleem naar de luchthaven Ben Gurion duurt ongeveer 1 ½ uur. U vertrekt vandaag naar Amsterdam met El Al (LY339). Vertrektijd vanuit Tel Aviv zal zijn om 16.10 uur en we komen op Schiphol aan rond 20.20 uur.

