

Gezinsviering

iedereen is welkom



3 oktober 2021
St. Urbanusparochie – Ouderkerk aan de Amstel

Voorgangers: Pastor G. van Tillo,
pastor E. Brussee en pastor D. Broersen
Jeugdkoor Urbanissimo o.l.v. Ria de Bruijn
Muzikale begeleiding: Jeffrey de Bruijn
en Jens Friso van Velzen

Openingslied: Wees welkom allemaal

Wees welkom allemaal
Wees welkom eenmaal andermaal
We hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest
Dat maakt het leven fijn
voor groot en voor klein

Wees welkom allemaal
en luister naar een mooi verhaal
van Jezus die de mensen kent
hoe groot of ook hoe klein je bent
Hij wil er altijd zijn
voor groot en voor klein

Wees welkom allemaal
een beetje stil en geen kabaal
Maar zingen mag je allemaal
met zingen bid je wel tweemaal
Dus zing maar met ons mee
en bid vandaag voor twee



Woord van welkom

Gebed om vergeving

V: We leven vaak naast elkaar met onvoldoende tijd en aandacht voor elkaar. Heer, ontferm U over ons.

Al: Heer, ontferm U over ons.

V: We zijn soms onbereikbaar als iemand ons nodig heeft. Christus, ontferm U over ons.

Al: Christus, ontferm U over ons.

V: We hebben het altijd zo druk, lopen elkaar onverschillig voorbij. Heer, ontferm U over ons

Al: Heer, ontferm U over ons.

V: Laten we elkaar vergeving schenken en moge de barmhartige God ons bij de hand nemen, ons in zijn liefde opnemen en ons begeleiden tot in het eeuwig leven.

Al: Amen.

Gloria

Gloria, Gloria, in excelsis Deo
Gloria, Gloria, Alleluja, Alleluja



Openingsgebed

Lieve Vader, help ons te denken aan anderen, te zorgen voor anderen Help ons samen te leven, te bidden en te werken aan een nieuwe wereld. Help ons geloven en hopen dat we er zelf wat kunnen aan doen.

Verhaal: Zoek(en) naar geluk

God wilde geluk geven aan de mensen. Niet zomaar. Geluk is iets kostbaars, dat gooi je niet zomaar te grabbel, daar moet je iets voor doen. Dan vind je het!
God riep daarom op een dag al zijn engelen bij zich.

"Kijk eens", zei God, "ik wil geluk bezorgen aan de mensen. Niet zomaar, ze moeten het zoeken, er iets voor doen. Jullie moeten nu even helpen".

Een grote engel zei: "Geluk mag niet gemakkelijk te vinden zijn. Laten we het daarom verbergen diep in de zee".

Dit vond God niet zo'n leuk idee.

"Dan kunnen alleen de heel goeie zwemmers en de duikers het vinden. Geluk moet door allen gevonden kunnen worden".

Een kleine engel zei: "Wel, laat het ons dan verbergen op de maan, daar is het veilig en toch vindbaar...."

"Neen", zei God, dat is niet goed.

Dan zouden alleen de astronauten het vinden.

Geluk is voor alle mensen die er echt naar zoeken".

Een derde engel zei: "Niet te diep, niet te ver weg en toch hoog genoeg op een rots."

"Daar kunnen alleen de bergbeklimmers en mensen met goede benen en adem het vinden", zei God, "en geluk is voor alle mensen die ernaar zoeken."

"Weet je wat we doen," zei God, "ik leg het geluk in het hart van het kind, de jongere en volwassene. Maar de mensen zullen het pas vinden als ze met elkaar begaan zijn."

Lied: Geluk (Het kriebelt in je zij)

Geluk, dat is een knuffel die altijd op jou past
Geluk is een kastanje, je houdt hem stevig vast
Geluk, dat is een touwtje en daaraan een ballon
Geluk is spelen in de sneeuw en zwemmen in de zon

Refrein:

Geluk! Geluk! Geluk! Dat is een fijn gevoel
Want het wiebelt in je benen en het kriebelt in je zij
Je voelt vlinders diep van binnen en je ogen kijken blij!
Weet jij wat ik bedoel... Dat is geluk!

Geluk, dat is een glimlach, de juf die aardig doet.
Geluk is dat ze zeggen: Oh, dat kun jij heel goed!
Geluk, dat is alleen zijn en spelen met de poes.
Geluk is als het lekker ruikt naar warme appelmoes

Refrein

Geluk, dat is een vriendje met wie je heel fijn speelt
Geluk is iemand hebben die heel veel met je deelt
Geluk, dat is iets geven. Zo maak je iemand blij
Geluk is als je samen bent, iets fijns voor allebei



Bijbelverhaal naar Marcus 10 13-16

allen staan

Jezus trok rond en kreeg vaak hele moeilijke vragen van de mensen die naar Hem kwamen luisteren.

Telkens weer vertelde Jezus over God.

Soms stelden de mensen expres moeilijke vragen.

De farizeeën hoopten zo dat Jezus iets verkeerd zou zeggen.

Ze vroegen wie met wie mocht trouwen, en of je wel mocht scheiden. Maar altijd weer kon Jezus laten zien hoe God graag wilde dat de mensen zouden leven.

Toen kwamen er mensen langs, vaders en moeders, met hun kinderen. Ze zagen dat Jezus een bijzondere man was, en wilden dat Jezus hun kinderen zou zegenen. Het was een hele drukte.

De leerlingen, die dachten dat Jezus wel moe zou zijn na al die moeilijke gesprekken, hielden de mensen tegen.

"Al die kinderen, dat kan echt niet hoor! Dat is toch veel te druk!

Jezus heeft wel wat anders te doen."

Toen Jezus dat hoorde werd Hij boos. Hij zei: "Laat die kinderen toch bij Mij komen, houd ze niet tegen! Want juist voor hen is Gods Nieuwe Wereld er. Zij staan open voor die Nieuwe Wereld van God, en daar kunnen jullie nog iets van leren.

Jullie moeten worden zoals die kinderen. Dan pas kun je ook meedoen met de toekomst van God." De leerlingen keken een beetje beteuterd. Ze bedoelden het toch goed...

Jezus riep de kinderen bij Zich, en sloeg zijn armen om hen heen.

Zo zegende Hij alle kinderen!



Samen in gesprek

Geloofsbelijdenis

allen staan

V.: Ik geloof in God de Vader die met mensen op weg gaat,

die van mensen houdt, vooral ook van kinderen

Ik geloof ook in zijn bedoeling met onze aarde.

Hij wil vrede en gezondheid overal.

Allen: Ik geloof in God de Vader

V: Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom: mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Allen: Ik geloof in God de Zoon

V: Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, als brood en wijn.
ik geloof in een gelijke verdeling van alle eten en drinken
tussen alle mensen.
Ik geloof in een aarde met gelijke kansen voor iedereen.
Ik geloof dat ik in zijn Naam en op mijn eigen wijze
kan en moet werken aan een betere wereld.

Allen: Ik geloof in God de heilige Geest

Voorbede *met gezongen acclamatie*

Acclamatie: God is goed

Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen:
"God is goed"
God is liefde, God is goed



Kind: Bidden we voor de volkeren van deze aarde die in hun
veelkleurigheid een vondst zijn van U. Maak ons open voor elkaar.
Leer ons genieten van de verschillen die er zijn.
Maak ons bereid te leren van wie anders denken of anders geloven.
Laat ons zingen....

Kind: Bidden we voor de kinderen van Burkina Faso.
Voor de kinderen overal ter wereld, dichtbij en ver weg.
Dat elk kind ergens heen kan waar het liefde en geborgenheid vindt.
Laat ons zingen.....

Kind: Bidden we voor die mensen die die liefde en geborgenheid schenken. Dat ze de kracht bij U vinden om hun taak vol te houden in een wereld die zo vaak geregeerd wordt door eigenbelang en hebzucht. Laat ons zingen....

Intenties

Collecte

Collectelied: Laat de kinderen tot mij komen

Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.

Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.

Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.

Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.

Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.



Eucharistisch gebed

V: Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, -tot lof en eer van zijn Naam, -tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

Met dezelfde bedoeling als waarmee mensen kinderen bij Jezus brachten, brengen wij dit brood en deze wijn tot bij U, God. Wil ze aanraken met uw liefde en tot teken van uw vriendschap maken. Dat vragen wij U, door Christus onze Heer. Amen.

V: De Heer zal bij jullie zijn.

A: De Heer zal u bewaren.

V: Verheft jullie hart.

Al: Wij zijn met ons hart bij de Heer

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

A: Hij is onze dankbaarheid waardig.

V: Wij danken U, God,
voor al die mensen die Gij gezonden hebt
om ons de weg te wijzen in ons het leven,
voor uw uitnodiging om, ondanks onze fouten,
mee te werken aan een bewoonbare wereld.



Wij danken U voor uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die U ons geeft.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest ons kracht geeft om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat op aarde en in de hemel.

Al: Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

V: God onze Vader, wij bidden U: zend nu uw Geest uit over deze gaven, brood en wijn, dat zij voor ons worden het lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

Want op de avond voor zijn lijden en dood, toen Hij maaltijd hield tezamen met zijn leerlingen, heeft Hij een teken gesteld van uw grote liefde: Hij nam het brood in zijn handen, zegende U en dankte U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: *Neemt en eet hiervan, gij allen want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.*

Zo nam Hij ook de beker met de wijn, dankte U nogmaals en liet hem rondgaan met deze woorden: *Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.*

Bidden wij samen:

AI: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven,
Jezus Christus onze Heer.



V: Als wij U vieren, Heer, staan wij niet alleen.
Overall ter wereld brengt klein en groot U dank.
Samen met de hele kerk bidden wij tot U,
met onze paus en bisschoppen. En in de hemel loven U de Maagd
Maria en de H. Jozef, haar bruidegom, de apostelen en alle heiligen.

Omdat U nooit iemand vergeet, bidden wij U voor de mensen
van wie wij houden en voor allen die in uw vrede zijn gestorven.
Denk aan hen die lijden en verdriet hebben, vergeet niet uw grote
familie van christenen en alle mensen van de hele wereld.

AI: Door Hem, en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige
Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Onze Vader *gezongen*

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten:
Zoals u is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen
Net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan

Help ons om zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader wij geloven
dat u onze wereld leidt.
Met uw licht helpt u ons verder
hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen

Avé Maria (Lourdes)

O, moeder Maria, wilt u steeds bij ons zijn
Om ons te beschermen bij angst,
verdriet en pijn

Avé, Avé, Avé Maria
Avé, Avé, Avé Maria



Vredesgebed vredeswens

Als je gelooft dat een glimlach sterker is dan een wapen,
als je gelooft in de kracht van een uitgestoken hand,
als je gelooft dat anders-zijn een rijkdom is en geen gevaar,
als je gelooft dat wat mensen bijeen brengt
belangrijker is dan wat ze verdeelt:
dan komt er vrede...

Als je de ander bekijkt met een beetje liefde,
als je bereid bent de eerste stap te zetten
en niet te wachten op de ander,
als de blik uit een kinderoog je hart kan beroeren,
als je vreugde vindt in de vreugde van je buur:
dan komt er vrede...

Als je in een vreemdeling je broer ziet,
als je aandacht hebt voor mensen in de wereld,
als je gewoon uit liefde een beetje tijd kan geven,
als je met het gedeelde brood ook een stukje van je hart geeft,
als je gelooft dat vrede mogelijk is:
dan komt er vrede...

Vredeslied: Geef mij je hand

Geef mij je hand, geef mij ze allebei
En vertel me even dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij



Vrede voor jou, vrede voor allemaal
Willen wij nu wensen voor alle mensen
VREDE, VREDE!

Uitnodiging tot communie

V: Zalig zij.....

Allen: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Communielied: Alle mensen samen

Het graan dat van de velden komt
geeft voedsel aan zovelen
De korrels vormen samen brood
om met elkaar te delen
Alle mensen samen, niemand meer alleen
Rond die ene tafel, alle mensen één



Het brood dat de mensen samenbrengt
heeft Jezus ons gegeven
Hij brak het en hij zei tot ons:
“Wie hiervan eet, zal leven”.
Alle mensen samen, niemand meer alleen
Rond die ene tafel, alle mensen één

De schaal met brood, de beker wijn
doen ons aan Jezus denken
Hij wil, wanneer wij samen zijn,
Zijn liefde aan ons schenken.
Alle mensen samen, niemand meer alleen
Rond die ene tafel, alle mensen één

Paradijsdierenlied

In het aardse paradijs dansten alle dieren
en ze zongen deze wijs om de dag te vieren.
Dank u, Lieve Heer voor alle leuke dagen.
Dank u voor de vleugels die de vogels mogen dragen.
Dank u voor de zon en dank u voor de regen.
Dank u voor de kleintjes die de zebra heeft gekregen.

In het aardse paradijs dansten alle dieren
en ze zongen deze wijs om de dag te vieren.
Dank u Lieve Heer voor alle leuke dagen.
Dank u voor mijn hartje met wel honderdduizend slagen.
Dank u voor de zon en dank u voor de regen.
Dank u voor de merel die u liedjes heeft gegeven.

In het aardse paradijs dansten alle dieren
en ze zongen deze wijs om de dag te vieren.
Dank u Lieve Heer voor alle leuke dagen.
Dank u voor de bontjas die de beren mogen dragen.
Dank u voor de zon en dank u voor de regen.
Dank u voor de eitjes die het vinkje heeft gekregen.

In het aardse paradijs dansten alle dieren
en ze zongen deze wijs om de dag te vieren.
Dank u Lieve Heer voor alle leuke dagen.
Dank u voor de pootjes die de mieren mogen dragen.
Dank u voor de zon en dank u voor de regen.
Dank u voor de bloemen die de aarde heeft gekregen.

Slotgebed

Lieve God, dank U wel dat er mensen zijn die vertellen
dat U een God voor iedereen wil zijn.
Leer ook ons dat alle mensen even waardevol zijn.
Dan zal er toekomst zijn voor alle mensen.
Amen

Mededelingen

Wegzending en zegen



Slotlied: We Are The World

There comes a time when we need a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
and it's time to lend a hand
to life, the greatest gift of all

We can't go on pretending day by day
That someone, somehow will soon make a change

We are all a part of God's great big family
And the truth, you know,
Love is all we need

Refrain

We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

Send them your heart so they'll know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stones to bread
So we all must lend a helping hand

Refrain

When you're down and out, there seems no hope at all
But if you just believe there's no way we can fall
Let us realize that a change can only come
When we stand together as one

Refrain 2x

