

# WINTERPROGRAMMA 2014-2015

Activiteitenprogramma van  
De Goede Herder en de Pelgrimskerk



# De Goede Herder

Rooms Katholiek (RK)

Van Boshuizenstraat 420  
1082 BA Amsterdam  
Tel. 642 08 43

Postadres: Zeelandstraat 25  
1082 BV Amsterdam

Website: [www.goedeherderamsterdam.nl](http://www.goedeherderamsterdam.nl)  
E-mail:  
[secretariaat@goedeherderamsterdam.nl](mailto:secretariaat@goedeherderamsterdam.nl)

Pastor: Phil Kint  
E-mail: [pastor@goedeherderamsterdam.nl](mailto:pastor@goedeherderamsterdam.nl)



# Pelgrimskerk

Protestantse wijkgemeente  
Buitenveldert (PKN)

Van Boshuizenstraat 560  
1082 BA Amsterdam  
Tel. 642 49 95

Postadres: Backershagen 12  
1082 GT Amsterdam

Koster: S.P. Doolaard, tel. 06  
26746350  
Website: [www.pelgrimskerk.nu](http://www.pelgrimskerk.nu)  
E-mail: [pelgrimskerk@chello.nl](mailto:pelgrimskerk@chello.nl)

Predikant: dr. H.U. de Vries  
Telefonisch spreekuur van ma t/m do  
van 9.00-10.00 uur. Tel. 686 91 41  
E-mail: [hudevries@xs4all.nl](mailto:hudevries@xs4all.nl)



## Vieringen op zondag

Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De viering is of een eucharistieviering of een een woord-, gebed- en communieviering. Na afloop van de viering is er op zondag mogelijkheid om koffie te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen.

## Vieringen door de week

Een keer in de vier weken is er een woord-, gebed- en communieviering op dinsdag. Daarna is er, onder leiding van pastor Ph. Kint, een geloofsgesprek in de Pastoreskamer.

## Morgengebed

Iedere woensdag wordt om 9.00 uur in De Goede Herder het getijdengebed gebeden. Het gebed leent zich goed voor een oecumenische ontmoeting. Het morgengebed is een onderdeel van het officiële gebed van de Kerk en gaat terug tot in de eerste eeuwen van het christendom. Na afloop van het gebed in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten in de Pastoreskamer.

## Kerkdienst op zondag

Aanvang dienst zomertijd 10.00 uur, wintertijd 10.30 uur.

Er is kinderopvang tijdens de dienst. Wilt u gebruik maken van de kinderopvang? Geef dit dan even door aan Wil Kruijswijk.

Na de dienst is er gelegenheid tot koffie-drinken. Er is een cantorij om de diensten muzikaal te ondersteunen. Repetitie: vrijdag van 13.00 - 14.30 uur onder leiding van cantoriganist Bert 't Hart. Inlichtingen bij Irene Hillers.

## Bijzondere diensten in de Pelgrimskerk

Op verschillende zondagen verleent het vocaal ensemble *Linguae atque Cordis* onder leiding van Bert 't Hart medewerking aan de dienst. Dit gebeurt regelmatig (zie oranje folder in de kerk).

## Kannen en Kruiken

Vrije inloop, elke vrijdagmiddag in de Pelgrimskerk van 16.30 - 18.00 uur; praatje onder het genot van een drankje (niet op 3 april, Goede Vrijdag).

## Kostje geKocht

Op de eerste vrijdag van de maand om 18.00 uur: *Kostje geKocht*, een gezamenlijke maaltijd. Kosten € 7,00. S.v.p. uiterlijk woensdag ervoor opgeven.

## Het Woord spreekt

Samen Bijbellezers en over de teksten van gedachten wisselen is inspiratie voor een gelovig leven. Eenmaal in de maand – doorgaans op de tweede donderdag van de maand – komen wij onder leiding van pastor Kint bijeen om ons over de Bijbel te buigen. Iedereen is op deze avonden van harte welkom. De lezingen van de eerstkomende zondag worden dan besproken. Tijd: 20.00 - 21.45 uur in de Pastoreskamer van De Goede Herder.

## Activiteiten op Uilenstede

De Pelgrimskerk is samen met het Studentenpastoraat actief op Uilenstede. Onze studentenwerker Dirk-Jan Mudde houdt daar regelmatig een Bijbelcafé, waaraan studenten met verschillende achtergronden meedoen. Voor actuele informatie: e-mail naar [djmudde@gmail.com](mailto:djmudde@gmail.com) of bel 06-19450863.

Vanaf Di/ 23-09

## Bijbelkring Deuterocesaja

Het tweede (Grieks: deuterós) gedeelte van het boek Jesaja is anders van thematiek en taalgebruik dan het eerste. Handelen de eerste 39 hoofdstukken over onderwerpen die te plaatsen zijn in de tijd van Jesaja (eind 8e eeuw voor Christus), vanaf hoofdstuk 40 ligt het accent op profetieën die betrekking hebben op Israëls verlossing uit de Babylonische ballingschap (6e eeuw voor Christus). De verschillen zijn dermate groot dat Jesaja 40 t/m 66 dikwijls aan een andere auteur wordt toegeschreven dan de schrijver van het eerste deel. Die auteur wordt voor het gemak Deuterocesaja genoemd.

We bestuderen in deze Bijbelkring de troostrijke woorden van Deuterocesaja en geven bijzondere aandacht aan zijn vier liederen over de 'dienaar van de Heer', een

opvallende, lijdende Godsgezant, die zeer persoonlijke trekken heeft, maar tegelijk het volk Israël vertegenwoordigt.

Plaats: Pelgrimskerk. Frequentie: eenmaal per drie weken. Datum: 23 september, van 14.00 - 16.00 uur. Zie verder de agenda. Leiding: ds. H.U. de Vries.



Wo/ 01-10

## De gedichten van Marc Chagall

De joods-russische kunstenaar Marc Chagall is bekend om zijn schilderijen, zijn gebrandschilderde ramen, zijn mozaïeken, zijn keramiek. Maar veel minder bekend is dat hij duizenden prachtige gedichten heeft geschreven, waarvan er vijftig in een bundel zijn uitgegeven. De gedichten spreken over zijn jeugd, over de ouders, zijn Russische dorp, over zijn liefde, de joodse wereld, de oorlogsperiode en de ballingschap.

Maria Prill en Ties Grijpstra geven een boeiende presentatie, vertellen over zijn leven en laten beelden van zijn kunstwerken zien. Aanvang 15.00 uur in de Pelgrimskerk.

Vanaf Zo/ 19-10

## Diensten voor studenten, jongeren en andere belangstellenden

In de stiltekapel van de Pelgrimskerk worden, voor studenten, jongeren en andere belangstellenden, vier Taizévieringen gehouden. De vieringen worden gekenmerkt door het zingen van liederen uit demenische kloostergemeenschap van Taizé, stiltes, Bijbellezingen en gebeden, en vinden plaats in een intieme ruimte gevuld met kaarsen en iconen. Na de viering is er, voor wie dat wil, gelegenheid elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje.

Dit jaar zal er niet alleen, zoals in de afgelopen jaar, een viering worden belegd in de nacht voor Kerstmis en voor Pasen, maar zijn er ook twee vieringen gepland door het jaar heen.

Plaats: Pelgrimskerk. Data: zondag 19 oktober, 17.00 uur; woensdag 24 december (kerstnacht), 21.00 uur; zondag 22 februari 17.00 uur; zaterdag 4 april, 21.00 uur (paasnacht).



Ma/ 20-10

## **De inrichting van het Economisch Systeem in de Westerse Wereld en een christelijke visie hierop**

In eerste instantie gaat de inleider, de heer Kint, in op de wijze hoe onze economie is georganiseerd en ingericht. Waar draait het eigenlijk om in onze economie? Waarom moeten wij belasting betalen? Waarom is de Rijksoverheid de grootste economische macht in ons land? Velen van ons zitten met tal van vragen, waarop zij geen of nauwelijks antwoord krijgen. Er wordt deze middag veel tijd ingeruimd voor het stellen en beantwoorden van vragen en hoe wij ons als christen bewegen in een steeds meer seculiere economische samenleving. Aanvang 14.00 - 16.15 uur in De Goede Herder.

Wo/ 29-10

## **Muziekkamer in Edam**

We bezoeken het snaarmuseum aan het Jan Nieuwhuizenplein in Edam. Mevrouw Maisa v.d. Kolk (eigenaar) ontvangt ons en geeft een demonstratie van deze bijzondere collectie volksinstrumenten, die allemaal bespeeld kunnen worden. U mag het ook zelf proberen. De jongste aanwinst is een glasharp waar Mozart al een werk voor schreef... Niet missen!

Vertrek: 10.00 uur metro 51, halte Van Boshuizenstraat (even melden als u elders opstapt). Bij het Centraal Station, nemen we de bus naar Edam en lopen we nog 5 à 10 minuten.

Opgeven: uiterlijk 26 oktober bij Janny of Wil. Kosten: de reis en wat we gebruiken. Toegang museum € 4,- incl. koffie/thee en demonstratie.



Zo/ 02-11

## **Allerzielen**

Op Allerzielen gedenken wij in het bijzonder onze dierbaren die in het afgelopen jaar van ons zijn heen gegaan. Wij weten ons over de dood heen verenigd met onze lieve doden. Na afloop van de viering zullen de kruisjes van de overledenen worden teruggegeven aan de nabestaanden. In de viering bidden wij ook tot Onze Heer voor allen die al langer uit ons midden zijn. Om 10.30 uur in De Goede Herder.



Ma/ 03-11

## **Film**

Om 14.00 uur in De Goede Herder. Laat u verrassen door een bijzondere film. Op dit moment is nog niet bekend welke film het wordt.

Wo/ 12-11

## **De beleving van de maaltijd van de Heer: een oecumenische uitwisseling**

De rooms-katholieke eucharistie en het protestantse avondmaal kennen verschillende theologische accenten. Rond de viering van het vijftigjarige bestaan van De Goede Herderparochie is daar uitvoerig bij stilgestaan. Maar beleven rooms-katholieken de viering van de maaltijd van de Heer ook anders dan protestanten? Waarom bijvoorbeeld zitten protestanten bij de viering van het avondmaal aan tafel of staan zij in een kring? En waarom knielen rooms-katholieken na het ontvangen van de communie neer om te bidden?

Op deze bezinningsavond worden eerst de theologische verschillen tussen de rooms-katholieke en de protestantse viering van de maaltijd van de Heer nogmaals bondig op een rij gezet. Daarna vertellen een lid van De Goede Herderparochie en een lid van de Pelgrimskerkgemeente wat zij ervaren bij de viering van de eucharistie respectievelijk het Heilig Avondmaal.

Plaats: Pelgrimskerk. Aanvang: 20.00 uur. Inleiders: pastor Ph. Kint en ds. H.U. de Vries.



Do/ 20-11

### **Filmvoorstelling: Philomena**

Philomena is een hartverwarmend komisch drama van Stephen Frears dat op diverse filmfestivals door zowel pers als publiek omarmd werd. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Philomena Lee, die als tiener haar buitenechtelijke zontje ter adoptie moest afstaan op aandringen van de Iers-Katholieke gemeenschap waar ze woonde. Wanneer ze vijftig jaar later tracht haar kind terug te vinden en daarbij op veel verzet stuit vanuit de kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp van BBC journalist Martin Sixsmith, die in het verhaal een mooie comeback ziet voor zijn onlangs geruïneerde carrière. Als echter alle puzzelstukjes op zijn plaats beginnen te vallen tijdens hun zoektocht, ontstaat een ontroerende vriendschap tussen beiden, gebouwd op het verlangen om de waarheid boven tafel te krijgen over het onrecht wat Philomena is aangedaan. Duur: 100 minuten. Aanvang: 14.30 uur in de Pelgrimskerk. Leiding ds. J.J.A Doolaard.



Ma/ 24-11

### **Nieuwe liederen voor de adventstijd en kerst**

We zingen liederen uit het nieuwe liedboek voor de adventstijd en kerst. Nieuwe liederen en liederen op bekende melodieën in een nieuw jasje onder de vertrouwde leiding van Nelly Versteeg. Aanvang 15.00 uur in de Pelgrimskerk.

Wo/ 10-12, 18-02 en 15-04

### **Drie bijeenkomsten voor 'jongere' gemeenteleden (35+)**

Ook in het nieuwe winterseizoen krijgen jongere gemeenteleden van 35 jaar en ouder tijdens drie bijeenkomsten de gelegenheid elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten rondom een onderwerp dat met geloof en leven te maken heeft. De avonden bouwen op elkaar voort, maar kunnen ook apart bezocht worden. We bestuderen dit jaar drie Bijbelse Jezusbeelden – van de synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas), van Johannes en van Paulus – en

bespreken wat die verschillende beelden voor ons persoonlijk geloof en voor ons dagelijks leven te betekenen hebben.

Plaats: Pelgrimskerk. Data en tijd: woensdag 10 december, 18 februari en 15 april, steeds van 20.00 tot 21.30 uur. Leiding: ds. H.U. de Vries.

Za/ 13-12

### **Adventbijeekomst**

De jaarlijkse adventviering in de Pelgrimskerk. Aanvang 11.00 uur. In november verschijnt een formulier om u op te geven.

Ma/ 15-12

### **Boeteviering**

In de adventtijd kijken we uit naar de komst van een mensenkind. Hierin zegt God ons zijn liefde toe. Maar staan we voor de komst van het kerstkind ook open? In deze viering proberen we te kijken naar onszelf en vragen wij God om vergeving voor onze verwijdering van zijn liefde. Aanvang 19.30 uur in De Goede Herder.

Wo/ 24-12

### **Kerstviering voor en met kinderen**

Op kerstavond 24 december is er voor kinderen een kerstviering. Ook de kleinste kinderen zijn welkom. De aanwezige kinderen mogen – als zij dit willen – meedoen aan de opvoering van het kerstspel. Er worden ook heel veel kerstliedjes gezongen. Aanvang 19.00 uur in De Goede Herder.

Vr/ 09-01

### **De Wintermaaltijd**

Het wordt heus een traditie! De Straatklinders komen weer voor en met ons zingen onder leiding van Arend Driessen. We luiden het nieuwe jaar in met de zangers uit de binnenstad. Ze eten ook graag mee. We trakteren ze op een maaltijd. Kosten € 10,00 dan heeft u ook al wat voor een gast betaald. Welkom vanaf 16.30 uur, opgeven bij Irene of Wil (uiterlijk zondag 3 januari).





Ma/ 12-01

**Film**

Aanvang 14.00 uur in De Goede Herder.

Wo/ 21-01

**Oecumenische gebedsdienst en vesper**

In de Week van gebed voor de eenheid van christenen komen sinds enkele jaren in Buitenveldert christenen met een rooms-katholieke, protestantse en pinksterachtergrond samen om te zingen, uit de Bijbel te lezen en te bidden: een uniek en inspirerend gebeuren. In 2015 zal deze oecumenische gebedsdienst plaatsvinden in het gebouw van de pinkstergemeente.

Plaats: 'Het Keerpunt', Arent Janszoon Ernststraat 302. Aanvang 19.30 uur.



Wo/ 28-01

**Lezing door Mevrouw M.H. Schenkeveld**

In 'De Vlek' vertelt Willem Jan Olten een verhaal in versvorm. Het speelt zich grotendeels af in het OLVG in Amsterdam. Twee röntgenfoto's van twee patiënten die naast elkaar liggen, worden verwisseld. Het grote thema van de vertelling is plaatsvervangings. Dat thema gaan we na in verschillende 'hoofdstukken' van het verhaal.

Aanvang 15.00 uur in de Pelgrimskerk.



Ma/ 09-02

**Film**

Aanvang 14.00 uur in De Goede Herder.



Wo/ 18-02

**Spiritualiteit in kleur**

Onder deze titel houdt Ruud Bartlema om 15.00 uur een lezing in de Pelgrimskerk over zijn schilderijen, waarvan een expositie is samengesteld in de kerk.

Als beeldend kunstenaar is Ruud Bartlema (1944) opgeleid o.a. door Maarten Krabbé. Ondertussen studeerde hij theologie aan

de Universiteit van Amsterdam. Van 1972 tot in 1985 was hij predikant van de tijdens zijn predikantschap tot stand gekomen Reformatorische Gemeente Nuenen, een samenwerkingsverband van alle mogelijke protestantse kerken. Vanuit Nuenen vertrok hij naar de oecumenische studentengemeente in Groningen, waar hij zich intensief bezig hield met de relatie tussen liturgie en kunst.

Het drieluik dat in de kerkruimte in de Pelgrimskerk hangt, is van zijn hand evenals de schilderijen die in de Dietrich Bonhoefferstraat worden geëxposeerd van zondag 8 februari tot en met zondag 1 maart.

Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en literatuur een belangrijke bron van inspiratie. Via het werk van de joodse denker Martin Buber kwam hij al tijdens zijn studietijd in aanraking met de joods mystieke tradities van het Chassidisme. Deze ontmoeting ontsloot een onuitputtelijk reservoir van beelden. Zo ontstonden in de achterliggende jaren series tekeningen, etsen en schilderijen rond Bijbelverhalen, de mystieke betekenis van de Hebreeuwse letters en Buber's Chassidische vertellingen. In opdracht van



de KRO televisie werd een moderne kruisweg geschilderd, die door het Bijbels Museum in Amsterdam werd aangekocht. Ook rond de poëzie van Huub Oosterhuis en Hans Andreus ontstonden series schilderijen.

Aan de hand van een presentatie van zijn schilderijen uit verschillende perioden vertelt Ruud Bartlema over de achtergrond van zijn werk.

Wo/ 18-02

### **Aswoensdagviering**

Op aswoensdag begint de Veertigdagentijd naar Pasen. Een Tijd op weg naar betekenis en zin van ons mens-zijn. Wij tooien ons met de as van de vergankelijkheid, de palmtakjes van vorig jaar. Door te komen tot inkeer en omkeer, zullen we 'herleven', 'echt' leven. Aanvang 19.00 uur in De Goede Herder.



Do/ 05-03

### **De Geest en de geesten Wat kan filosofie zeggen over de evangeliën?**

Een lezing door dr. Angela Roothaan. De evangeliëverhalen zijn vol van "Geest" en van geesten. In Lucas 4 wordt verhaald hoe Jezus na zijn doop in de Jordaan door de duivel op de proef wordt gesteld. De 'Heilige Geest', die op hem was neergedaald, leidde hem naar de woestijn voor zijn beproeving, en 'in de kracht van de Geest' keert hij daarna weer terug naar Galilea. Een van de eerste dingen die hij vervolgens doet is het uitdrijven van een 'onreine, demonische geest'.

Theologen onderzoeken deze verhalen om hun boodschap van verlossing of bevrijding beter te begrijpen. Religiewetenschappers bestuderen ze met methoden uit de sociologie en de antropologie. Filosofie geeft weer een andere blik: ze onderzoekt het gebruik en de betekenis van taal. Erachter komen wat in de tijd van de Bijbel bedoeld werd is niet genoeg. We lezen de teksten nog steeds. Wat begrijpen wij als we ze lezen?

Dr. Angela Roothaan is filosoof en werkt als universitair docent aan de Vrije Universiteit. Aanvang 20.00 uur in de Pelgrimskerk.

Vr/ 06-03

### **Wereldgebedsday**

Ook dit jaar is er een oecumenische viering in de Pelgrimskerk. Deze keer wordt de liturgie gemaakt door vrouwen uit de Bahamas. De viering begint om 15.00 uur. Zoals u gewend bent, zal ook de wereldwinkel aanwezig zijn.



Wo/ 18-03

### **Lezing 'De apocriefe evangeliën, wat missen we er aan?'**

Naast de vier canonieke evangeliën is er een breed scala aan apocriefe (apokruphos = verborgen) evangeliën, die in de hoofdstroom van de kerk altijd op de achtergrond zijn gebleven. In sommige populaire publicaties wordt de indruk gewekt dat de apocriefe evangeliën de ware Jezus tekenen en dat de Kerk de openbaarwording van het apocriefe Jezusbeeld bewust heeft onderdrukt. Nieuw ontdekte fragmenten van apocriefe evangeliën brengen de nodige beroering teweeg en worden met veel publiciteit omringd. Is deze aandacht terecht? Brengen de apocriefe evangeliën ons dichter bij de oorspronkelijke Jezus? Wat vertellen ze ons eigenlijk omtrent Jezus en zijn leer? Om welke boeken gaat het? En uit welke tijd stammen ze? Over deze en andere vragen handelt deze theologische lezing. Plaats: Pelgrimskerk. Aanvang 15.00 uur. Inleider: ds. H.U. de Vries.

Za/ 21-03

### **Stille omgang**

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart in de binnenstad, maar ook voor senioren op zondagmiddag 22 maart (vertrek vanuit het Begijnhof).

Zo/ 29-03

### **Palmpasen**

Op deze zondag zijn alle kinderen (groot en klein) met hun zelfgemaakte palmpasestok van harte welkom in de viering. Vooraf gaan we in optocht door de kerk. Aanvang 10.30 uur in De Goede Herder.

Ma/ 30-03

### **Boeteviering**

Op de eerste dag van de Goede of Stille Week bezinnen wij ons op het lijden van Jezus en het lijden van zovele medemensen in onze wereld. Tevens bidden wij om vergeving voor onze eigen fouten en tekorten en erkennen wij dat wij ook zelf oorzaak van lijden zijn voor onze medemens en onze wereld. Wij zoeken in deze viering ook de stilte met de vraag of de Heer zich over ons kwetsbare mensen ontfermt. Maandag 30 maart om 19.30 uur in De Goede Herder.



Do/ 23-04

### **Film Ida**

Polen, 1962. Net voor ze haar geloften aflegt, verlaat een jong weesmeisje het klooster waar ze is opgevoed. Ze wil uitvinden wat er met haar familie gebeurd is tijdens de bezetting door de nazi's. Ze wordt geholpen door haar tante, een communistische rechter en haar enige familielid die nog in leven is. Duur: 90 minuten.

Aanvang 14.30 uur in de Pelgrimskerk. Leiding ds. J.J.A. Doolaard.

Do/ 23-04

### **Christendom en kloosters in de eerste eeuwen van het tweede millennium**

Onze Europese Middeleeuwen staan bekend om hun christelijke signatuur. De Kerk en het christelijk denken beheersten de samenleving. Het is niet te boud om te beweren dat toen zo'n vijf procent van alle Europeanen kloosterling was. Pastor Kint gaat in deze bijeenkomst in op de rol van de kloosters in het Europa van de 11<sup>e</sup> tot en met de 13<sup>e</sup> eeuw.

Aanvang 20.00 uur in De Goede Herder.

Wo/ 01-04

### **Vesperviering**

Ook in de bijzondere periode van de Goede of Stille Week vindt er, traditiegetrouw, een oecumenische gebedsdienst plaats, een vesperviering die belegd wordt door

de Pelgrimskerkgemeente en De Goede Herderparochie. Plaats: Stiltekapel in de Pelgrimskerk. Aanvang 19.00 uur.



Vr/ 08-05

### **De vrek van Moliere**

Vorig jaar moest De Toneelgroep afzeggen. Nu wordt dit stuk gespeeld op vrijdag 8 mei in Theater Griffioen op Uilenstede.

We verzamelen om 16.30 uur in de Pelgrimskerk voor een inleiding van dit stuk door mevrouw Jeannette de Boer (docent Frans). Daarna eten we gezamenlijk een maaltijd. Waar? Verrassing!

We lopen naar Uilenstede en wonen de voorstelling bij. Kosten: maaltijd en theater ongeveer € 25,00. Stadspas meenemen. Opgeven uiterlijk 1 april. (Alleen bijwonen lezing en/of maaltijd altijd mogelijk, wel opgeven!)

### **Zuidas dichtbij?**

Jazeker, de Nieuwe Poort. Op 14 februari wordt Valentijnsdag gevierd in de Nieuwe Poort. Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom. Nadere informatie volgt te zijner tijd. Tel. 020-337 6919 of [denieuwepoort.org](http://denieuwepoort.org).

De Zuidas voorbij is De Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 (lijn 5 halte Prinses Irenestraat).

Ga eens genieten van de lunchconcerten, elke tweede en vierde dinsdag van de maand. Vanaf 12.00 uur koffie/thee, aanvang concert 12.30 uur.

### **Menno Simonshuiskring**

In het Menno Simonshuis wordt in principe eenmaal per maand een gespreksgroep gehouden rond een onderwerp over geloof en leven. Leiding: mw. Uschi Janssen. Data worden nader bekend gemaakt. Om 10.15 uur in het Menno Simonshuis, Noordhollandstraat 17a. Contactpersoon is mw. Ans Dorsman, tel. 644 5224.



# Agenda

In de agenda zijn de volgende afkortingen gebruikt:

G = De Goede Herder

P = Pelgrimskerk

Elke woensdag om 09.00 uur: Morgengebed in De Goede Herder.

Elke vrijdag om 16.30 uur: Kannen en Kruiken in de Pelgrimskerk (niet op 3 april Goede Vrijdag).

## 2014

### september

di 23 Deuterocesaja P 14.00

### oktober

wo 01 Gedichten van Chagall P 15.00

vr 03 Kostje geKocht, P 18.00

do 09 Het Woord spreekt G 20.00

di 14 Deuterocesaja P 14.00

zo 19 Taizé-viering P 17.00

ma 20 Economisch Systeem in  
Westerse Wereld en de  
chr. visie hierop G 20.00

wo 29 Muziekkamer Edam 10.00  
halte 51 Van Boshuizenstraat

### november

zo 02 Allerzielen G 10.30

ma 03 Film G 14.00

di 04 Deuterocesaja P 14.00

vr 07 Kostje geKocht P 18.00

wo 12 'Maaltijd van de Heer' P 20.00  
Gesprek De Goede Herder en  
Pelgrimskerk

do 13 Het Woord spreekt G 20.00

do 20 Film: *Philemona* P 14.30

ma 24 Zingen met Nelly Versteeg P 15.00

di 25 Deuterocesaja P 14.00

### december

vr 05 Kostje geKocht P 18.00

wo 10 Bijeenkomst kring 35+ P 20.00

do 11 Het Woord spreekt G 20.00

za 13 Adventbijeenkomst P 11.00

zo 15 Boeteviering G 19.30

di 16 Deuterocesaja P 14.00

wo 24 Kinderkerstviering G 19.00

wo 24 Taizé-viering P 21.00

## 2015

### januari

do 08 Het Woord spreekt G 20.00

vr 09 Wintermaaltijd met  
straatklinkers P 18.00

ma 12 Film G 14.00

di 20 Deuterocesaja P 14.00

wo 21 Oec. Gebedsdienst in  
Het Keerpunt 19.30

wo 28 Gedicht van W.J. Olten P 15.00  
Lezing mw. H.W Schenkeveld

### februari

vr 06 Kostje geKocht P 18.00

ma 09 Film G 14.00

di 10 Deuterocesaja P 14.00

do 12 Het Woord spreekt G 20.00

za 14 De Nieuwe Poort, Valentijn 12.00

wo 18 Spiritualiteit in kleur P 15.00

wo 18 Aswoensdagviering G 19.00

wo 18 Bijeenkomst kring 35+ P 20.00

zo 22 Taizéviering P 17.00

# 2015

## maart

di	03	Deuterojesaja	P 14.00
do	05	De Geest en de geesten	P 20.00
vr	06	Wereldgebedsdag	P 15.00
vr	06	Kostje geKocht	P 18.00
wo	11	Kring gemeenteleden 35+	P 20.00
do	12	Het Woord spreekt	G 20.00
wo	18	Apocriefe evangeliën	P 15.00
za	21	Stille Omgang (centrum)	
di	24	Deuterojesaja	P 14.00
zo	29	Palmpasen	G 10.30
ma	30	Boeteviering	G 19.30

## april

wo	01	Oecumenische vesper	P 19.00
za	04	Taizéviering	P 21.00

do	09	Het Woord spreekt	G 20.00
di	14	Deuterojesaja	P 14.00
wo	15	Bijeenkomst kring 35+	P 20.00
do	23	Film: <i>Ida</i>	P 14.30
do	23	Christendom en kloosters	G 20.00

## mei

vr	01	Kostje geKocht	P 18.00
vr	08	<i>De Vrek</i> Moliere	P 16.30
do	14	Het Woord spreekt	G 20.00

## juni

vr	05	Kostje geKocht	P 18.00
do	11	Het Woord spreekt	G 20.00

## Telefoonnummers

Dr. Harmen U. de Vries	tel.	686 91 41
Pastor Phil Kint	tel.	642 08 43
Wil Kruijswijk	tel.	642 77 03
Irene Hillers	tel.	642 82 43
Janny Schuijt	tel.	644 10 65

## E-mailadressen

Wil Kruijswijk: [wilkru@xs4all.nl](mailto:wilkru@xs4all.nl)  
Janny Schuijt: [janny.schuijt@upcmail.nl](mailto:janny.schuijt@upcmail.nl)



**Let u vooral ook op de website en  
de aankondigingen in de kerk!**